

Post 1: At modtage for at kunne give

Når vi skal tale om at leve et generøst liv, så må vi først fokusere på, hvad vi har at give ud.

Gruppespørgsmål: Hvornår har du oplevet at modtage en tjeneste eller en gave, som betød noget særligt for dig?

Læs dette vers fra Bibelen sammen:

Første Johannesbrev 4,19:

”Vi elsker, fordi han elskede os først.”

Refleksion: Jesus har givet sig selv i kærlighed til os, og deri finder vi motivation og drivkraft til at give den kærlighed videre. Vi modtager fra Gud og giver derudaf videre til andre. Gud er generøs og vil give os rigeligt. Guds kærlighed er en gave, vi modtager, men det er også en gave, vi må pakke ud og tage i brug, så det bliver til glæde og velsignelse for os selv og andre.

Spørgsmål til gåturen:

- Hvem har inspireret dig i forhold til at leve næstekærligt?
- Hvordan kan vi være generøse med kærlighed til vores medmennesker og omverden?

Post 2: At give af sin tid

Der er forskellige måder, vi prioriterer vores tid på, men i hverdagen må mange af os til tider løbe stærkt for at nå alt det, som vi gerne vil nå. Men der ligger en fare i at løbe for stærkt for os selv og for vores medmennesker.

Gruppespørgsmål: Hvad er vigtigt for dig i prioriteringen af din tid?

Refleksion: Jesus var omgivet af mange mennesker, og når vi læser om hans rejser rundt omkring, så ser vi, at selvom han tit var på vej et sted hen, så lod han sig ”forstyrre” på vejen. Han tog sig tid til at stoppe op og hjælpe de mennesker, han mødte på sin vej, også selvom alle andre omkring ham synes, at han burde gøre noget andet eller gå videre.

Spørgsmål til gåturen:

- Hvordan reagerer du, når du møder forstyrrelser?
- Hvordan tænker du, at man kan være generøs med sin tid?

Post 3: At give af sig selv

Refleksion: Når vi giver noget af os selv i mødet med andre, så opstår muligheden for at opbygge en relation. Det er grundlæggende for mennesker, at vi er relationelle, og andre mennesker kan være en vigtig faktor for både vores menneskelige og åndelige trivsel. Der er mennesker, der er blevet medvandrere for os, fordi de har gået med os på vores livs- og trosvej. Det er vigtigt at have nogen at tale med, og det er vigtigt at opleve sig mødt og set, som den man er.

Gruppespørgsmål: Hvilke mennesker har haft en betydning for din tro og overbevisning? og på hvilken måde har de mennesker haft betydning?

Refleksion: ”Slægt skal følge slægters gang” – sådan synger vi det i salmen *Dejlig er jorden* af B. S. Ingemann. Vi har en gave at give hinanden på tværs af generationer, ved at vigtige og ærlige erfaringer med livet og troen fortælleres og deles. Vi går ad troens og livet stier i fodsporene fra mennesker, der har gået der før os, og der gør vi vores egne erfaringer, som andre efter os kan læne sig op ad.

Spørgsmål til gåturen:

- Hvordan oplever du det at tale med nogen, der er et andet sted i livet end dig?
- Hvordan kan vi/du styrke relationer og fællesskabet på tværs af generationer?